

Verksamhetsåret

Föreningens trettiofemte verksamhetsår omfattar tiden 2018-01-01 till 2018-12-31.

Medlemmar

Antal medlemmar 2017-12-31	1609
Nya medlemmar 2018	171
Utträden, avlidna, ej betalt avgift	123
Antal medlemmar 2018-12-31	1657
(Varav familjemedlemmar)	106

Medlemsavgiften

För 2018 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem.

Hedersmedlemmar

Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Hans Olsson, Forshaga
Lars Gunnar Sander, Forshaga.

Styrelse

Ordförande, ansvarig lokalgrupper: Lars-Göran Jansson, Karlstad.
Vice ordförande, ansvarig yttre evenemang: Britt-Marie Johansson, Forshaga
Kassör: Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Ansvarig inre evenemang: Sonja Östlund Skagerud, Skoghall
Ansvarig sockenombud: Kjell Hasselroth, Karlstad
Ledamot: Berith Hemmingberg, Munkfors
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad
Ledamot: Ulf Fritzon, Forshaga

Övriga funktionärer

Revisorer: Lennart Sennmark, Karlstad, Christer Nilsson, Kristinehamn
Revisorssuppleant: Roland Hammar, Deje
Valberedning: Peter Borg, Molkom (sk), Kjerstin Tungström, Karlstad, Ragnar Johansson, Forshaga
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping
Administratör Facebook: Elisabeth Björkman, Grava

Årsmötet den 17 februari 2018

Avgående styrelseledamöter var Lars-Göran Jansson, Monica Löf, Kjell Hasselroth och Bengt-Åke Svenningsson. Omval av Kjell Hasselroth. Nyval av Berith Hemmingberg och Ulf Fritzon. Till ordförande för föreningen nyvaldes Lars-Göran Jansson. Omval revisor Lennart Sennmark och nyval av Christer Nilsson, revisorssuppleant nyval Roland Hammar. Omval av redaktör för VärmlandsAnor Carl-Johan Ivarsson, omval av redaktör för VärmlandsRötter Gunnar Jonsson. Till valberedning omvaldes Peter Borg (sk), Kjerstin Tungström och Ragnar Johansson. Efter årsmötet bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck. Vid styrelsemötet den 17 februari konstituerade sig styrelsen enligt ovan.

Styrelsens arbete

Styrelsen har hållit fem ordinarie protokollförda sammanträden, ett konstituerande möte samt två planeringsdagar med styrelsemöte. På planeringsdagarna har föreningens inriktning, organisation och ekonomi stått på agendan. Rollfördelningen inom styrelsen har fungerat väl, och vice ordförande har kommit in i sin roll på ett bra sätt, vilket innebär ökad flexibilitet. Under hösten har styrelsen även haft två arbetsmöten då vi sett det funnits behov av detta.

Vid riksstämman i Växjö den 31 augusti representerades föreningen av Lars-Göran Jansson, Berith Hemmingberg och Ulf Fritzon.

Våra sju lokalgrupper finns i Arvika, Filipstad*, Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle och har gjort en mycket bra insats under året, med föreläsningar, träffar och forskarhjälp. Lokalgrupperna och styrelsen har haft två lokalgruppsmöten under året. Vid dessa möten har grupperna kunnat informera om sin verksamhet och programidéer har kunnat utbytas. Lokalgrupperna är en mycket viktig del i vår verksamhet.

*) Lokalgruppen i Filipstad som varit vilande tidigare, återupptog under året sin verksamhet.

Våra sockenombud har med sin lokalkännedom kunnat hjälpa andra forskare. Det har under året inkommit ett antal förfrågningar om hjälp med hembygds- och släktforskning vilka då kunnat vidarebefordras till aktuellt sockenombud.

DNA-cirklar och DNA-träffar i Värmland-Karlstad

Under året 2018 har 2 studiecirklar hållit i Karlstad. Den ena, ”Frågor DNA-resultat och topsning”, var en praktiskt inriktad studiecirkel, där personer erbjöds hjälp med att komma igång med topsning och därefter fortlöpande hjälp med analyser av resultat. I den andra ”DNA-cirkel i Värmland-Karlstad” träffades cirkeldeltagarna varannan torsdag med olika teman, som tolkning av DNA-resultaten, information om olika verktyg för att analysera resultat, genomgång av olika släktforskningsprogram och information om länkar till olika sidor på nätet.

I samarbete mellan föreningen, stadsbiblioteket i Karlstad och Folkuniversitetet har DNA-träffar anordnats på stadsbiblioteket i Karlstad

Vi har även haft studiecirklar i Arvika, Grums, Töcksfors och Kristinehamn under året. Under hösten startade vi studiecirklar i Säffle och Karlskoga. Tyvärr så fick vi inte tag i någon cirkelledare för Kristinehamn under hösten, men deltagarna i Kristinehamn har erbjudits plats i Karlskoga.

Programverksamheten

Programverksamheten har även i år varit uppdelad på inre och yttre evenemang.

Inre evenemang på Arkivcentrum har ägt rum på måndag eftermiddag eller torsdag kväll sammanlagt 9 gånger under 2018. Målet med verksamheten är att ha ett varierat utbud för att tillgodose medlemmarnas önskemål om programpunkter samt för att väcka intresse för släktforskning hos nya medlemmar, men också för att ge medlemmarna ökad kunskap inom olika släktforskningsområden.

Arrangemangen på Arkivcentrum är öppna för allmänheten utan avgift. Vårt mål är att värva nya medlemmar till föreningen. Efter föreläsningarna bjuder vi på kaffe med tilltugg. Oftast är ”boklådan” på plats för att medlemmarna skall kunna köpa böcker, CD-skivor/USB-minnen med olika program. Vi annonserar vår verksamhet i medlemstidningen VärmlandsAnor, på hemsidan VärmlandsRötter, i vår Facebookgrupp, genom massutskick till medlemmar som lämnat uppgift om e-postadress, via Folkuniversitetets kurskatalog och Arkivcentrums programblad och hemsida.

Under våren 2018 hade vi föreläsningar om emigrantforskning, Värmlands Museums arkiv, en historisk bildvandring i Karlstad 1868-1918, gårdsforskning, Värmlands Sjöfartsgille och en uppskattad repris av släktforskning med hjälp av DNA.

Hösten inleddes med om hur man forskar i bouppteckningar, därefter gamla handstilar från 16-1700 talet och hur stilen förändrats med tiden. Vi fortsatte att bekanta oss med den nu mera kostnadsfria Digitala forskarsalen (fd SVAR) och avslutade med en mycket uppskattad föreläsning ”Från husförhör till grundskola – hur skolan utvecklats de senaste århundradena”.

Flera av våra föreläsare har varit återkommande gäster hos oss, och kommer säkerligen att besöka oss igen. Förra årets tillskott ”Kaffegruppen” skall ha en eloge som alltid fixat något gott tilltugg till kaffet.

De flesta av föreningens lokalgrupper har också egna programaktiviteter, som presenteras på föreningens olika informationskanaler.

Videofilmning. Våra ambitioner har sen en tid tillbaka varit att kunna filma de föredrag som hålls i vår regi på Arkivcentrum. Under hösten kunde vi med lånad utrustning och ett inköpt redigeringsprogram, få så pass god kvalitet på filmen att den kunde publiceras på vår hemsida. Under fliken ”medlemmar” kan man nu scrolla ned och hitta dessa under rubriken ”Filmade föredrag”. Filmdebutanter blev Elisabeth Thorsell samt Peter Olausson som berättade om Bouppteckningar respektive Att tyda gamla handstilar. Vi kan nu kan delge vårt fina program med intressanta föreläsare även till våra medlemmar utanför Karlstad, som inte har så lätt att besöka Arkivcentrum. Föreningen har nu köpt in egen videoutrustning.

Vid **yttre evenemang** har representanter för föreningen deltagit med forskarhjälp, försäljning av böcker och publikationer, marknadsföring och medlemsvärvning till Värmlands Släktforskarförening.

Vid evenemang som arrangeras av andra föreningar har vi deltagit vid Filibjur i Filipstad, Edebymartens i Övre Ullerud, Klar-Hälja i Norra Råda, Borgviksdagen i Borgvik, Bondkomikerfestivalen i Munkfors, Kulturveckan i Sunne, Gravdagen vid Grava Hembygdsgård och Julmarknaden vid Hembygdsgården i Forshaga.

Vid släktforskningens dag i januari hade föreningen aktiviteter i Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad, Kristinehamn och Säffle.

Efter en inbjudan från GöteborgsRegionens Släktforskare deltog två representanter från föreningen vid släktforskningens dagar i Göteborg en dag i mars.

Årets släktforskardagar i september var förlagda till Växjö. Föreningen representerades av fyra personer och i vår monter erbjöds våra egna publikationer och inte minst nya versionen av Värmlands Kyrkoboksregister version 4 (VKBR4). Många besökare visade stort intresse för Värmlandsmontern och försäljningen av våra publikationer gick mycket bra och flera nya medlemmar kunde registreras. Föreningen hade även arrangerat en bussresa med övernattnings till Släktforskardagarna i Växjö. Deltagarna var mycket nöjda med arrangemanget.

Under året har representanter besökt ett flertal bygdegårdar där vi berättat om släktforskningens förutsättning och grunder, DNA-forskning och visat släktforskning i praktiken. Även marknadsföring av föreningen och medlemsvärvning har stått på programmet. De platser som besökts har varit Flatvik i Östra Fågelvik, Acksjön i Nyed, Norra Fjöle i Stavnäs, Ödebyn i Svanskog, Frykåsen i Stora Kil, Ölmhult i Väse, Köla och Ulvsby i Alster. Genomgående har intresset varit mycket stort från besökarna på träffarna.

Vid Arkivens Dag i november, som hade tema "Fest och glädje", fanns aktiviteter i Karlstad, Säffle och Grums.

Projekt

Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året fortsatt. Vid Släktforskardagarna i Växjö släpptes version 4 av vårt register som utökats med 384.000 poster. Nu totalt 1.417.852 poster med födda, vigda och döda i 91 socknar.

Emanuel S Ekmans värmlandsbok från 1765 – En nyutgåva som planerats i många år har kommit närmare, då en sista genomläsning av materialet är gjord. Layoutarbetet är klart och boken kommer att släppas i början av 2019.

VärmlandsAnor – Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra nummer. Kerstin Osterman har svarat för tidningens layout. Carl-Johan Ivarsson har varit redaktör under året. Övergången till färgtryck under föregående år var uppskattad av läsekretsen. Under året har gjorts ett försök att samla artiklar kring ett visst härad i samma nummer. Det resulterade åtminstone i några artiklar per nummer som anknöt till temat. I år var fokus på Älvdals, Nordmarks och Visnums härader. Nya och gamla medarbetare har bidragit till att fylla tidningens sidor med intressant innehåll. Redaktörens ambition har varit att medlemstidningen skall spegla hela landskapet, och innehålla både lokalhistoria, personhistoria och släkthistoria. Redaktionskommittén, bestående av Carl-Johan Ivarsson, Gunnar Jonsson, Eva Lejrin, Anneli Johansson, Elisabeth Björkman och Kerstin Osterman har haft två möten under året.

VärmlandsRötter - Den nya hemsidan, skapad i WordPress har nu finnit i ett år. Allt är överfört till den nya plattformen utom de omfattande Värmlandssidorna. Formen för hur de ska överföras är klar, men arbetet är omfattande och får tas på om på.

Facebook – Föreningens Facebooksida startade 2015 med Elisabeth Björkman som administratör. Under året har gruppen vuxit kraftigt och var vid utgången av november uppe i 972 medlemmar. Tips och frågor strömmar in och man hittar nya släktsamband. Föreningens evenemang marknadsförs i gruppen och medlemmarna får en påminnelse när programdatumet närmar sig.

Övrig medlemservice

Utbyte av medlemsblad har skett med ett nittiotal andra föreningar. Dessa publikationer förvaras i forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av besökarna. De föreningar som övergår till att distribuera sina medlemstidningar via internet med hjälp av PDF-filer, har vi beslutat att avsluta tidningsutbytet med.

Flera av föreningens medlemmar leder studiecirklar på olika platser, antingen i externa arrangörers regi, eller inom föreningens/lokalgrupps verksamhet. Även som funktionärer för föreningen DIS finner man medlemmar i VSF.

Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon, Facebook och e-post besvarats av styrelsemedlemmar och sockenombud. Många av dessa kommer från USA och Norge.

Utlökaliserade styrelsemöten: Silleruds hembygdsgård.

Ekonomi

Ett verksamhetsår med något överskott på verksamheten.. Medlemsantalet ökar igen efter en nedgång förra året. Föreningen har en god ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska släktforskningen. Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets överskott 1214,49 läggs till det balanserade kapitalet och överförs i ny räkning.

Slutord

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla som genom sitt engagemang på olika sätt bidragit till verksamheten under året. Tack alla föredragshållare som lockat åhörare, tack alla som bidragit med artiklar till medlemstidningen VärmlandsAnor. Tack alla ni som med inlägg och snabba svar bidragit till att vår Facebookgrupp är så aktiv. Vi vill även passa på att tacka lokalgrupperna, sockenombuden, samt alla som bemannat forskarjouren i Arkivcentrums forskarsal för ett väl genomfört 2018.

Tack vare alla våra medlemmar har 2018 blivit ett bra år, och vi skall göra allt för att även 2019 skall bli ett år då Ni alla känner att medlemskapet i Värmlands Släktforskarföreningen varit värdefullt.

Föreningen har medverkat vid ett antal yttre evenemang i Värmland under året och även besökt ett flertal hembygdsgårdsföreningar. Programgruppen har arrangerat intressanta och välbesökta föredrag på Arkivcentrum. Dessutom har vi arrangerat Släktforskningens dag och deltagit vid Arkivens dag och Släktforskar dagarna i Växjö. Lokalgrupperna har genom sina evenemang lockat många deltagare under året.

Genom våra inspelningar av föredrag på Arkivcentrum, publicerade på VärmlandsRötter, har vi nu kunnat ge alla medlemmar möjligheten att ta del av dessa.

Samarbetet med Folkuniversitetet och Arkivcentrum Värmland har fungerat mycket bra under året och är betydelsefullt för föreningen, därför vill vi framföra ett stort tack till dessa samarbetspartners och ser fram emot att tillsammans fortsätta i samma anda under 2019.

Karlstad i januari 2019

Lars-Göran Jansson

Gunnar Jonsson

Thore Jansson

Ulf Fritzson

Kjell Hasselroth

Berith Hemmingberg

Britt-Marie Johansson

Eva Lejrin

Sonja Östlund Skagerud