

Verksamhetsåret

Föreningens trettioandra verksamhetsår omfattar tiden 2017-01-01 till 2017-12-31.

Medlemmar

Antal medlemmar 2016-12-31	1639
Nya medlemmar 2017	128
Utträden, avlidna, ej betalt avgift	161
Antal medlemmar 2017-12-31	1609
(Varav familjemedlemmar)	99

Medlemsavgiften

För 2017 var medlemsavgiften 150 kr för ordinarie medlem samt 50 kr för familjemedlem.

Hedersmedlemmar

Bo Cider, Molkom
Bernhard Granholm, Kristinehamn
Anders Höglund, Kristinehamn
Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Hans Olsson, Forshaga
Lars Gunnar Sander, Forshaga.

Styrelse

Ordförande (Del av året): Lars Lundell, Grums
Vice ordförande (tf ordförande del av året), ansvarig lokalgrupper: Lars-Göran Jansson, Karlstad.
Kassör: Thore Jansson, Rottneros
Sekreterare och redaktör VärmlandsRötter: Gunnar Jonsson, Säffle
Ansvarig inre evenemang: Sonja Östlund Skagerud, Skoghall
Ansvarig yttre evenemang: Britt-Marie Johansson, Forshaga
Ansvarig sockenombud: Kjell Hasselroth, Karlstad
Materialansvarig: Bengt-Åke Svenningsson, Karlstad
Ledamot: Monica Lööf, Skoghall
Ledamot: Eva Lejrin, Karlstad

Övriga funktionärer

Revisorer: Karl-Gustav Lindgren, Säffle, Lennart Sennmark, Karlstad
Revisorssuppleant: Jens-Åke Nilsson, Karlstad
Valberedning: Peter Borg, Molkom (sk), Kjerstin Tungström, Karlstad, Ragnar Johansson, Forshaga
Redaktör VärmlandsAnor: Carl-Johan Ivarsson, Söderköping
Administratör Facebook: Elisabeth Björkman, Grava

Årsmötet den 18 februari 2017

Avgående styrelseledamöter var Thore Jansson, Gunnar Jonsson, Eva Lejrin, Stefan Svensson och Sonja Östlund Skagerud. Omval av samtliga utom Stefan Svensson. Sune Paulsson och Anneli Johannesson avgick under varande mandatperiod. Nyval av Britt-Marie Johansson, Kjell Hasselroth och Bengt-Åke Svenningsson. Till ordförande för föreningen nyvaldes Lars Lundell. Omval revisorer KG Lindgren och Lennart Sennmark, revisorssuppleant omval av Jens-Åke Nilsson. Omval av redaktör för VärmlandsAnor Carl-Johan Ivarsson, omval av redaktör för VärmlandsRötter Gunnar Jonsson. Till valberedning omvaldes Peter Borg (sk), Kjerstin Tungström och Ragnar Johansson. Efter årsmötet visade Gunnar Jonsson den nya hemsidan, som därmed blev publicerad. Sedan bjöd föreningen på smörgåstårta med dryck. Vid styrelsemötet den 18 februari konstituerade sig styrelsen enligt ovan.

Styrelsens arbete

Styrelsen har hållit sex ordinarie protokollförda sammanträden, konstituerande möte samt en heldagsplanering med styrelsemöte, där föreningens fortsatta inriktning, organisation och ekonomi diskuterades. Organisationen med uppdelning i olika ansvarsområden har fortsatt under året och har fungerat.

Lars Lundell meddelade styrelsen i mail den 14 maj att han med omedelbar verkan avsåg sig uppdraget som ordförande i föreningen. Vice ordföranden Lars-Göran Jansson övertog i samband med detta ordförandens arbetsuppgifter.

Lars-Göran Jansson, Eva Lejrin och Britt-Marie Johansson har som ombud representerat föreningen vid riksstämman i Halmstad den 25 augusti.

Våra lokalgrupper som finns i Arvika, Filipstad (gruppen vilande), Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle driver fortsatt ett viktigt arbete med forskarhjälp, föreläsningar och annat inom området.

Sockenombuden har uppgiften att hjälpa andra forskare med att hitta lösningar och ge tips på hur problem ska kunna lösas. Sockenombuden har under året hjälpt många forskare i närområdet, vårt land i övrigt samt även utanför Sveriges gränser. Dessutom har sockenombud deltagit i både våra och andra förenings arrangemang.

DNA och släktforskningen

Medlemmar hörde av sig till styrelsen med önskemål om att vi skulle verka för att starta kurser om DNA-släktforskning. Vi har därför tillsammans med Folkuniversitetet i Karlstad startat en studiecirkel på dagtid. Vid första träffen kom det 23 st, från ett stort antal orter i landskapet. Vi beslutade därför att försöka starta upp cirklar på fler orter, de orter som har nämnts är Arvika, Grums, Kristinehamn och Säffle. För att kunna starta upp på en ny ort behöver vi en kontaktperson, som är beredd att vara sammankallande och minst fyra deltagare. Vi har också startat en Facebookgrupp ”DNA-Cirkel Värmland”, där vi lägger ut kursmaterial och för diskussioner om DNA-släktforskning. I samarbete med Folkuniversitetet i Karlstad planerar vi också för en cirkelledarutbildning under våren. Vi kan se en ny trend, där många som inte förut släktforskat i vanliga källor, börjar med ett DNA-test. För den som är intresserad och nyfiken på DNA-släktforskning rekommenderar vi förbundets broschyr DNA & släktforskning.

Programverksamheten

Programverksamheten har även i år varit uppdelad på inre och yttre evenemang.

Inre evenemang på Arkivcentrum har ägt rum endera på måndag eftermiddag eller torsdag kväll sammanlagt 10 gånger under 2017. Vårt mål är att ha ett varierat utbud för att tillgodose våra medlemmars önskemål och för att väcka intresse för släktforskning hos nya medlemmar, men också ge befintliga medlemmar ökad kunskap inom olika områden inom släktforskning. Olika släktforskningsprogram har presenterats för att medlemmarna skall kunna välja det som passar dem bäst.

Samtliga arrangemang på Arkivcentrum är öppna för allmänheten och kostnadsfria. Efter föreläsningarna bjuder föreningen på kaffe och något tilltugg. ”Boklådan” finns också på plats för att medlemmarna skall kunna köpa litteratur, CD-skivor mm till ett reducerat pris. Programmen annonseras i VärmlandsAnor, på vår hemsida VärmlandsRötter och i vår Facebookgrupp, genom massutskick till medlemmarna samt även i Folkuniversitetets kurskatalog och Arkivcentrums verksamhetsblad och hemsida.

Våren startade med Arkiv Digital, nyheter mm, en föreläsning av Niklas Hertzman. - Genney, ett relativt nytt släktforskningsprogram presenterades av ”Alster-Olle” Andersson. - DIS Bergslagen informerade om Disgen och Disbyt. - Vår värmländske TV-profil Kjell Gustafsson har berättat om Värmland och Flyktingtrafiken 1940-45. - På grund av ett inställt program pga sjukdom avslutade vi våren med kaffe och en trevlig pratstund.

Hösten inleddes med en föreläsning om Järnets väg med Kurt Eriksson från lokalgruppen i Kristinehamn. - Peter Niwong från Sveriges Släktforskarförbund informerade om förbundet och nyheter inom DNA-forskning. - Örjan Hedenberg berättade om smeder och smedforskning. - Professor Michael Lundholm vid Stockholms universitet pratade om vikten med Källkritik och Källhänvisning. - Slutligen fick vi lyssna på en intressant föreläsning om Soldater av Mats Johansson från Kil.

Vi har dessutom under året fått ett tillskott i vår verksamhet – Kaffegruppen - vars medlemmar alltid fixat med gott kaffe och något tilltugg. De flesta av föreningens lokalgrupper har också egna programaktiviteter, som presenteras på föreningens olika informationskanaler.

Vid **yttre evenemang** har representanter för föreningen deltagit med forskarhjälp, försäljning av böcker och publikationer, marknadsföring och medlemsvärvning till Värmlands Släktforskarförening.

Vid evenemang som arrangeras av andra föreningar har vi deltagit vid Filipstadsmässan i Filipstad, Edebymarten i Övre Ullerud, Borgviksdagen i Borgvik, Bondkomikerfestivalen i Munkfors, Kulturveckan i Sunne, Gravadagen vid Grava Hembygdsgård och Julmarknaden vid Hembygdsgården i Forshaga.

Vid släktforskningens dag i mars hade föreningen aktiviteter i Arvika, Forshaga och Kristinehamn.

Årets släktforskardagar i augusti var förlagda till Halmstad. Föreningen representerades av fyra personer och utställningsmontern delades med Arkivcentrum. Många besökare visade stort intresse för Värmlandsmontern och försäljningen av våra publikationer gick mycket bra och flera nya medlemmar kunde registreras.

Vid Arkivens Dag i november fanns deltagande vid flera platser såsom Karlstad, Arvika, Sunne, Kristinehamn, Säffle och Kil. Förutom forskarhjälp, försäljning, marknadsföring på de olika platserna deltog även föreningen med en föreläsning i Karlstad. Föreläsningen innehöll tips på hur man startar sin släktforskning och även en presentation av föreningens verksamhet med tanke på att värva nya medlemmar.

I augusti arrangerades en mycket uppskattad medlemsresa som denna gång gick till Norra Värmland där besök gjordes på Finnskogscentrum i Lekvattnet och Utmarksmuseet i Ransby. Även hembygdsgården Karmenkynna i Lekvattnet besöktes där också lunch serverades. Medlemmar med respektive kunde delta på resan där föreningen subventionerade resekostnaden.

Projekt

Kyrkoboksregistrering VKBR - Kyrkoboksregistreringen har under året fortsatt. Efter att version 3 av CD-skivan gavs ut i samband med Släktforskardagarna i Karlstad 2014, har ytterligare ca 230.000 poster blivit färdiga inför nästa version. Planer finns att ge ut en ny utgåva under 2018.

Emanuel S Ekmans värmlandsbok från 1765 – En nyutgåva som planerats i många år har kommit närmare, då en sista genomläsning av materialet är gjord. Nu återstår layoutarbetet.

VärmlandsAnor – Medlemstidningen VärmlandsAnor har under året utkommit med fyra nummer. Kerstin Osterman har svarat för tidningens layout. Carl-Johan Ivarsson har varit redaktör under året. Från och med detta år trycks VärmlandsAnor i färg och med ett blankare papper än tidigare. Några mindre förändringar av layouten har också genomförts. Även om mängden färgfoton från äldre tid är begränsad så ger detta historien delvis en ny dimension, när t.ex. kartor kan tryckas i färg. Förändringen har blivit uppskattad bland medlemmarna. Medlemstidningen fortsätter att spegla hela landskapet på olika sätt, naturligtvis beroende på vilket material som sänds in till redaktören. Trots förändringen till färgtryck har VärmlandsAnors uppläggning varit i stort densamma som tidigare. Redaktören vill rikta ett varmt tack till alla som medarbetat på olika sätt i VärmlandsAnor under året.

VärmlandsRötter - Vid årsmötet sjuöppades den nya hemsidan, skapad i WordPress. Allt är överfört till den nya plattformen utom de omfattande Värmlandssidorna. Formerna för hur de ska överföras är inte helt klar, då "klipp och klistra" inte fungerar i det fallet.

Facebook – Föreningens Facebookgrupp som startade 2015 med Elisabeth Björkman som administratör, har visat sig bli populär. Antalet medlemmar är ca 660 st. Tips och frågor strömmar in och man hittar nya släktsamband. Föreningens evenemang marknadsförs i gruppen och medlemmarna får en påminnelse när programdatumet närmar sig.

Övrig medlemservice

Utbyte av medlemsblad har skett med ett nittiotal andra föreningar. Dessa publikationer förvaras i forskarsalen på Arkivcentrum Värmland där de kan läsas av besökarna. De föreningar som övergår till att distribuera sina medlemstidningar via internet med hjälp av PDF-filer, har vi beslutat att avsluta tidningsutbytet med.

Flera av föreningens medlemmar leder studiecirkelar på olika platser, antingen i externa arrangörers regi, eller inom föreningens/lokalgrupps verksamhet. Även som funktionärer för föreningen DIS finner man medlemmar i VSF.

Slutligen har ett mycket stort antal släktforskarfrågor per brev, telefon och e-post besvarats av styrelsemedlemmar och sockenombud. Många av dessa kommer från USA och Norge.

Utlökaliserade styrelsemöten: Säguddens museum i Arvika samt Forshaga hembygdsgård.

Utbildning/information för representanter från Lokalgrupperna har genomförts under våren och hösten.

Ekonomi

Ett verksamhetsår med underskott på verksamheten. Detta var enligt plan och blev t.o.m. något mindre än budgeterat. Medlemsantalet minskade något för första gången på många år. Föreningen har en god ekonomi som möjliggör fortsatt satsning på utveckling av den värmländska släktforskningen. Resultat- och balansräkning bifogas verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets underskott 11.250:57 tas till det balanserade kapitalet och överförs i ny räkning.

Slutord

Styrelsen vill framföra sitt varma tack till de medlemmar som bidragit till verksamheten, föredragshållare, skribenter i VärmlandsAnor, våra Lokalgrupper, sockenombud samt de som svarat för vår jourverksamhet på Arkivcentrum. Vi gläder oss åt alla nya medlemmar, men att ett ovanligt stort antal fallit ifrån av olika skäl. I år har DNA-släktforskningen på allvar blivit en del av vår verksamhet.

Organisationen med ansvariga grupper fortsätter, vilket har inneburit att ytterligare ett antal personer har engagerats i föreningens arbete.

Kontakten med medlemmar har under året varit livlig bland annat genom föreningens jourverksamhet på Värmlandsarkiv. Föreningen har medverkat vid sju stycken evenemang ute i Värmland, de flesta av dessa i samarbete med lokala hembygdsföreningar. Programgruppen har svarat för tio mycket välbesökta föredrag på Arkivcentrum, dessutom har vi deltagit i Arkivens dag samt Släktforskardagarna i Halmstad.

Avslutningsvis vill vi framföra ett stort tack för 2017 till våra samarbetspartner Folkuniversitetet och Arkivcentrum Värmland för ett mycket gott samarbete. Det finns därför all anledning att se fram emot ett nytt verksamhetsår 2018 med tillförsikt och positiv förväntan.

Karlstad i januari 2018

Lars-Göran Jansson

Gunnar Jonsson

Thore Jansson

Kjell Hasselroth

Britt-Marie Johansson

Eva Lejrin

Monica Lööf

Bengt-Åke Svenningsson

Sonja Östlund Skagerud