

Saxat från styrelsen 2018-05-26



Så har då styrelsen klarat av det sista mötet för våren – även om vi nog tyckte det verkade högsommar! Mötet var utlokaliserat till Sillerud, där vi togs emot av Ann-Christin Gunnegård och Karin Salomonsson Nilsson, som servade oss hela dagen

Först genomförde vi dagens styrelsemöte på hembygdsgården i Sillerud – ett bra och konstruktivt möte. Det är alltid mycket frågor att diskutera och vi konstaterade än en gång att vi nog bör ha tätare möten för att hinna med allt.

Efter utrensning av medlemmar som inte har betalat in årsavgiften så är vi 1579 medlemmar. Kanske någon mer kommer på att han/hon inte har betalat, när nästa tidning inte kommer i brevlådan! Den är ju på gång snart.

Bussresan till släktforskar dagarna i Växjö 1-2 september kommer att genomföras. Vid anmälningstidens utgång hade vi inte nått upp till de 30 deltagare, som vi satt som minimum. Trots detta beslutade styrelsen att genomföra resan. Vi är nu 28 personer, som kommer att resa. Om någon mer vill följa med så går det fortfarande bra att anmäla sig. Plats i bussen finns ju – lite värre blir det med hotellrum – något enstaka rum har Gruppresor fortfarande reserverat.

En stor punkt på agendan blev givetvis GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som väl inte undgått någon. Här gäller det ju att vi hanterar våra medlemmars personuppgifter på ett riktigt sätt. Mer information om detta finns nu på vår hemsida.

Sommarens evenemang är nu helt klara och information finns på hemsidan och där finns även höstens evenemang.

När styrelsemötet var avslutat på hembygdsgården i Sillerud fick vi oss lite till livs på Stationen i Svensbyn. Där fanns naturligtvis Rickard Ohlin på plats, mångsysslaren som driver ICA-affär och har sitt tåghotell, spelar och sjunger m.m. Han berättade för oss en hel del kring bygdens store son Peter Fjellstedt – ett i sanning intressant levnadsöde. Vi besökte också kyrkan i Sillerud, en mycket vacker och lite ovanlig kyrka.



Efter en lång och varm men intressant dag styrde vi på eftermiddagen åter kosan hemåt.

Eva Lejnin