

Ordföranden har ordet 2018

Från VärmlandsAnor nr 2018:4

Snart lägger vi 2018 till historien, och konstaterar igen att ”visst går tiden snabbare nu än förr”. Det är spännande att fundera över varför det känns så, men vi släktforskare har väl alltid upplevt att tiden försvinner då vi sitter där en kväll och ”bara skall söka efter Anna Larsdotters dödsdatum...”. Plötsligt har övriga familjen gått och lagt sig och man sitter där ensam i mörkret, i bildskärmens sken.

Digitala forskarsalen eller Arkiv Digital

Vi får ofta frågor om vilken av dessa två som är bäst, och varför skall man betala för något hos den ene som hos den andre är gratis. Mitt enklaste svar är att nu har Du möjlighet att använda båda! Ministerialböckerna finns förstås hos båda och nya volymer släpps allt eftersom sekretessen inte förhindrar det. Det är alla övriga skannade arkiv som gör de två unika och gör att de tillsammans är en guldgruva för oss släktforskare. Ju fler av dessa arkiv som indexerats och görs sökbara desto mer tillgängliga blir de för alla.

Forskarhjäp

Vill passa på att puffa för våra lokalgruppers forskarhjäp. Det är ypperliga tillfällen att lokalt få hjälp med allehanda frågor om Du kör fast i Din forskning. Tider mm kan Du hitta på sista sidan i denna tidning eller på VärmlandsRötter. På Arkivcentrum i Karlstad finns en erfaren släktforskare på plats varje torsdag 16-19, med undantag för juloch sommaruppehåll. Jag vet att fler och fler får svar på sina frågor via vår Facebook-grupp, men det finns många mervärden i ett besök på plats.

DNA-forskning

Genom DNA-forskningen har jag och min sambo visat sig vara ”DNA-kusiner”, fast på behörigt avstånd! Som värmlänningar är det nog genom skogsfinneinvandringen som släktskapet finns och ligger då förmodligen före kyrkböckernas tid. Skulle vilja uppmana alla som lämnat in DNA-prov att även lägga upp sin antavla, för utan den är det omöjligt att se hur vi är släkt. Man exporterar en så kallad GEDCOM-fil från t ex Min Släkt, DisGen eller Genny och importerar denna på FamilyTreeDNA. Ju längre antavla desto större chans har man att kunna fastställa släktskapet.

Tack för i år!

Då det är dags att summera ett år som 2018 får man inte glömma alla fantastiska människor som gör föreningens verksamhet möjlig. Styrelsens ledamöter, lokalgrupperna och våra redaktörer lägger ner mycket tid för att kunna erbjuda förstklassiga evenemang och kommunicera dessa till våra medlemmar och övriga. Kaffegruppen på Arkivcentrum och övriga funktionärer vid våra evenemang, utan Er skulle det inte fungera. Sist men inte minst ett stort tack till alla våra medlemmar och andra som läser vår tidning, lämnar in artiklar, besöker våra evenemang, gör inlägg på Facebook och köper våra publikationer.

God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars-Göran Jansson ordförande

Efter en sommar där värmen, skogsbränderna och torkan varit de stora samtalsämnena går vi nu sakta men säkert in i höstsäsongen. Studiecirklar, kursverksamhet och andra aktiviteter i föreningar runt om i landet startar upp.

Ett besök på Klarhälja

Den 10 juli besökte jag Klarhälja på Kärnåsen, Norra Råda, där föreningen även i år representerades av Berith Hemmingberg som bistod med släktforskarhjälp i det gamla missionshuset. I år saknades milröken eftersom man inte fick tända milan på grund av eldningsförbudet och tyvärr uteblev nog en del besökare då solens strålar pressade upp temperaturen mot 30-strecket. Man imponeras av att arrangörerna vid sådana här evenemang lyckas få ihop den stora funktionärsstaben år efter år. Nävgröt med fläsk och lingon är ett måste en sådan här dag, och därefter blev det besök vid de olika ”stationerna” vilka omfattade allt från tändkulemotorer till brödbak.

Lokalgruppen i Filipstad gör en omstart

Det är mycket trevligt att kunna meddela att den sedan en tid tillbaka vilande lokalgruppen i Filipstad nu startar upp sin verksamhet igen. Det blir forskarhjälp på biblioteket i Filipstad och man kör igång efter Oxhälja. Se datum och tider på annan plats i denna tidning. Även en DNA-cirkel är inplanerad under hösten.

Att köpa en bok

Helt oplanerat inhandlade jag under sommaren ett bokpaket, där en av titlarna var Sällsamheter i Värmland del 2. Ett kapitel som handlade om björnjägare Llewellyn Lloyds besök på avrättningsplatsen Kroppheden vid Edebäck, väckte mitt intresse för mordet och mordbranden i Ullfall, Gustav Adolf. Efter lite googlande fann jag att en Gunnar Forsberg i Karlstad 1981 skrivit Ullfallsmorden i Gustava 1822, ett häfte på ca 100 A4-sidor. Häftet finns för utlåning på de flesta värmländska bibliotek. Lånade, läste och fascinerades av innehållet vilket på ett bra sätt återger vittnesmål och beskrivning av dessa förfärliga dåd. Nu har jag även beställt och fått 67 sidor domstolsprotokoll från Värmlandsarkiv att tolka/läsa. Så kan det gå om man köper en bok...

DNA

Nu har även jag lämnat DNA-prov. Gjorde det hos Family Tree DNA. Efter ca tre veckors väntan hade jag plötsligt fått ca 2 800 DNA-kusiner och här dök några namn ur bekantskapskretsen upp vilket var mycket trevligt. En match som påträffades visade sig var en niomänning, där vår gemensamma ana föddes i Myrom, Väse redan 1635. Detta gick relativt snabbt att konstatera tack vare att vi båda laddat upp våra ganska omfattande släkträd. Tyvärr är det väldigt många som lämnat DNA-prov men inte laddat upp något släkträd, eller väldigt ofullständiga sådana och då går det bara att påvisa släktskap, men inte hur man är släkt.

Bra släktforskarhöst önskas alla läsare av VärmlandsAnor!

Lars-Göran Jansson, ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2018:2

Då denna tidning landar i Era brevlådor är vi framme i början av juni månad men hela sommaren är orörd. Några tycker att släktforskning är en höst och vinteraktivitet, medan en del andra fortsätter året runt. Att besöka platser där anorna bott är nog däremot en typisk sommaraktivitet. Intresset för att hitta platsen där anorna levat sina liv verkar öka om man ser till antalet frågor vi får.

Yttre evenemang

Precis som tidigare år kommer Värmlands Släktforskarförening att delta i ett antal evenemang i länet även denna sommar. Vi tycker att det är viktigt att synas och försöka sprida intresset för släktforskning och ibland får vi ta del av spännande livsöden. Har Du förslag på evenemang där vi skulle kunna vara med, så hör gärna av Dig till oss.

Släktforskardagarna i Växjö

I år ordnar föreningen en bussresa till Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september, erbjudandet om resan har lockat ett 30-tal personer att anmäla sig. Passa på att besöka oss i monter 109 i Fortnox Arena, där Du bland annat kommer att kunna köpa helt nya Värmlands Kyrkboksregister 4. Läs mer om Släktforskardagarna på <https://sfd2018.se> där Du även kan se vilka spännande föreläsningar som erbjuds.

Ett besök hos Föreningen Flatviksgården i Östra Fågelvik

I april var undertecknad, Britt-Marie Johansson och Kjell Hasselroth inbjudna att berätta om vår förening, DNA-forskning och släktforskning i allmänhet. Arrangemanget lockade ett 20-tal besökare, och man planerar att eventuellt starta en studiecirkel där. Då vi vände åter mot Karlstad var vi övertygade om att det här upplägget skall kunna erbjudas fler värmländska hembygdsföreningar och liknande föreningar, så har Du tips om några som vill ha ett besök är Du välkommen att kontakta oss.

DNA-forskningen och vilseledande reklam

I TV-reklamen sägs att om Du lämnar in ett DNA-prov så får Du hela ditt släktträd presenterat, men det vet ju vi släktforskare att utan en egen släktforskning så blir man förmodligen riktigt besviken. Där gör våra DNA-expertter Elisabeth Björkman och Kjell Hasselroth allt för att sprida kunskapen om hur man skall gå till väga, vilken typ av DNA-prov man bör välja och hur man tolkar resultaten.

Domböcker – vilken källa till dåtidens liv i stort och smått!

Föreningen har fått avskrifter av domböcker gjorda av vår medlem Anita Carlstedt, Filipstad. Dessa avskrifter är inte moderniserade språkmässigt vilket ger dem ytterligare en dimension. Vi har påbörjat arbetet med att omvandla pappersutskrifterna till Word-format och har planer på att ge ut dessa i tryckt form. Materialet omfattar bland annat Filipstad 1624-1695 och Färnebo 1602-1733. Man drog varandra inför skranket i olika ärenden, stora som små. Från Filipstads Rådhusrätt kan vi från den 17 oktober 1625 läsa:

”Ahnklagade Jon Skrifwer Påwell Giuthere, att han icke wille betala den oxe, som the hafwa köpt tilhopa. Och efter förb:de Påwell hafwer niuthit sin deel i samma oxe, derföre blef afsagt, att han skulle betale sin deell nemligen – 600 iärn.”

Jag tror att vår utgåva blir läsvärd för alla även om man inte kommer från trakterna runt Filipstad.

Ha nu en skön sommar alla medlemmar och läsare av vår tidning!

Lars-Göran Jansson

Från VärmlandsAnor nr 2018:1

Det sägs att tiden går snabbare och snabbare för varje år, och jag håller med. Då jag en tidig söndagsmorgon i början av februari sätter mig vid tangentbordet för att skriva dessa rader syns tydligt att det börjat ljusna. Den mörkaste tiden är över för den här gången.

Släktforskning för alla

Från och med februari i år gjordes Riksarkivets digitala forskarsal (SVAR) gratis för alla, och förhoppningsvis lockar det här fler att börja söka information i dessa ca 100 miljoner handlingar. Det har alltid funnits ett motstånd hos vissa av oss att registrera sig och binda sig för ett abonnemang på kortare eller längre tid, nu har man alltid tillgång till materialet. Jag hoppas att det här lockar flera till att börja söka sina rötter i arkiven.

Släktforskningen har blivit enklare

Antalet indexerade/sökbara register har ökat på senare tid och därmed har det blivit enklare att släktforska, men det är viktigt att komma ihåg att det här är tolkat material så det är som vanligt viktigt att kontrollera mot källan. I dagsläget finns t ex Sveriges befolkning från 1860 till 1990 tillgängliga med undantag för 1940. Åren 1970, 1980 och 1990 finns på DVD medan övriga är sökbara på endera Arkiv Digital eller SVAR. Som nybörjare får man en bra start på sitt forskande, men det svårforskade får vi fortsätta med att likt en detektiv försöka kartlägga.

DNA – intresset ökar

Att intresset för DNA-forskning ökar är nog allmänt känt. Ett antal studiecirkel har startat och fler och fler beställer ett DNA-kit. Men har man inte kartlagt sitt släkktred med traditionell släktforskning så får man inte ut så mycket av ett DNA-prov. Detta faktum bör göra att ännu fler ansluter till släktforskarnas trogna skara.

Projektet ”Inspelade i Värmland”

Efter en beundransvärd insats från många av våra medlemmar kunde vi lämna ifrån oss resultatet av vårt sökande efter ättlingar. Nu ser vi fram emot att dessa inspelningar skall göras lyssningsbara för oss alla.

Släktforskningens dag

Släktforskningens dag som i år hölls lördagen den 20 januari arrangerades i Arvika, Forshaga, Grums, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. Enligt de rapporter jag fått har arrangörerna varit nöjda med uppslutningen, och det bjöds på många spännande föreläsningar. Ett antal besökare fick hjälp av vår forskarhjälp att söka sina anor.

*Lars-Göran Jansson,
ordförande*
