

Ordföranden har ordet 2017

Från VärmlandsAnor nr 2017:4

Den här hösten, som så många andra höstar, har många av våra medlemmar ägnat åt släktforskning. Några har nog även gjort slag i saken och lämnat DNA-prov med förhoppningen att få många intressanta träffar som svar. Förhoppningsvis har många av Er även tagit del av de arrangemang och forskarhjälpstillfällen som våra lokalgrupper ordnar ute i länet. Programverksamheten på Arkivcentrum i Karlstad lockar som vanligt många intresserade åhörare.

Våra lokalgrupper

Lokalgrupperna i Arvika, Grums, Hagfors, Kristinehamn, Sunne och Säffle gör ett riktigt bra jobb genom att anordna välbesökta föreläsningar och erbjuda forskarhjälp. Vid höstens lokalgruppsmöte på Arkivcentrum fascinerades jag över den bredd och det djup man lyckats fånga med då det gäller föreläsningar. Ta gärna kontakt med närmaste lokalgrupp om Du själv har ett intresseområde inom släkt- och hembygdsforskning som Du vill dela med Dig av.

Projektet "Inspelade i Värmland"

Då föreningen fick en förfrågan om att hjälpa till i det här projektet, se artikel på annan plats i tidningen, kunde jag inte ens drömma om det gensvar vi skulle få från våra medlemmar och följare. Redan 10 minuter efter utskicket till medlemmarna kom första mailet om att få adoptera en socken för att hjälpa till. Innan dagen var slut hade totalt 20 personer adopterat 41 av de 55 sockarna!

Skriv Din historia

Jag vet att många släkt- och hembygdsforskare samlat på sig material om sin historia som utan problem skulle räcka till för att publicera. En del har påbörjat sin släktbok men inte kommit i mål på grund av att det ju alltid finns mer att skriva om. Man har höga krav på sig själv och tror inte att det enkla liv ens förfäder levde kan intressera andra. Jag har nyligen skrivit om Bläsa, Eva och Brunetta... som inte är namn på några av mina anor, utan min farfars fars arbetshästar anno 1917. Min uppmaning är Skriv Din historia och dela med Dig av den till oss!

Medlemsvärning

En förening som växer är en stark förening och därför är medlemsvärning en viktig del i vårt arbete. Tänk om varje medlem föreningen ur sin bekantskapskrets skulle lyckas värva en enda ny medlem under 2018, tanken är svindlande! Men lika viktigt är förstås att behålla våra medlemmar genom att erbjuda intressanta föreläsningar, publicera spännande artiklar i medlemstidningen VärmlandsAnor samt vara aktiva på nätet genom VärmlandsRötter och genom vår Facebook-grupp, Värmlands Släktforskarförening.

Höstens arrangemang

Arkivens dag den 11 november arrangerades i Karlstad, Arvika, Sunne, Säffle, Kristinehamn och Kil. Själv deltog jag vid arrangemanget i bibliotekshuset i Karlstad. Föreningen hade bokbord, forskarhjälp och föreläsare. Många intresserade stannar till, både släktforskare och noviser, och det blir alltid tillfälle till intressanta samtal. Det finns ett stort intresse för släktforskning, och många blir fascinerade över hur snabbt det går att hitta några generationer bakåt. Av föreningens yttre arrangemang i år återstår nu Forshaga julmarknad som arrangeras i Forshagas hembygdsgränd 25-26 november.

Avslutningsvis vill jag önska Er alla en riktigt **God Jul och ett Gott Nytt År!**

Lars-Göran Jansson, tf ordförande

Från VärmlandsAnor nr 2017:3

Sedan maj 2017 är jag tf ordförande i föreningen, och tillsammans med övriga styrelseledamöter och alla våra medlemmar fortsätter vi i Värmlands Släktforskarförening att verka för att sprida intresset för släktforskning.

Föreningsliv i en digitaliserad värld

Intresset för släktforskning är fortsatt stort, och digitaliseringen underlättar arbetet i och med att mer och mer material finns på internet. Att vara källkritisk blir mer och mer viktigt ju mer tolkat material som publiceras, så det är alltid det scannade originalet, eller originalhandlingen som är vårt facit. Att vara medlem i en förening är inte lika självklart som förr, men nog så viktigt. Vi märker att våra föreläsningar lockar många besökare och vid fikafika efteråt möts man i många intressanta samtal. Tack vare våra medlemmar kan vi arrangera dessa möten mellan människor, och vi kan delta i olika arrangemang i Värmland. Jag tror personligen att riktiga möten mellan människor även fortsättningsvis kommer att vara viktiga och då ligger föreningslivet i tiden.

Jag har haft möjligheten att vara med vid några av våra arrangemang under våren/sommaren och det är så roligt att kunna hjälpa besökarna med lite forskningshjälp eller i vissa fall bara prata släktforskning. Många säger att de skall börja släktforska då de blir pensionärer, och då hävdar jag bestämt att det är nu de skall börja. Det är nu som det finns möjlighet att fråga sina äldre släktingar.

Värmlands kyrkboksregister

Vårt arbete med att registrera födde- vigde och dödböcker inför Värmlands kyrkboksregister nr 4 pågår, och på varmlandsrotter.se kan Du se vilka församlingars kyrkböcker som håller på att registreras samt de församlingar där vi söker registrerare. Att registrera är verkligen spännande och otroligt lärorikt. Det är ett fantastiskt arbete som alla kyrkoboksregistrerare lagt ned under åren. Jag har nyligen påbörjat registrering av dödböcker i Nyed, min hemförsamling, och fascineras över hur olika farsoter drabbat församlingen. Rödsoten slog till hårt 1810 och i dödboken kan man läsa att i Nyeds kyrka begravde Erik Magnusson från Jonsbyn sina sju barn söndagen den 21 oktober, alla döda i rödsot.

Vårens och sommarens arrangemang

Föreningen har deltagit vid olika evenemang under våren/sommaren. Filipstadsmässan 7-8 maj inledde och i skrivande stund varit med på Edebymarten, Borgviksdagen, Komikerfestivalen i Munkfors och Sunne kulturvecka. Återstår då Medlemsresan till norra Värmland, Gravdagen, Släktforskardagarna i Halmstad.

Lars-Göran Jansson

Från VärmlandsAnor nr 2017:1

Avgående ordföranden har ordet

Det har alltid funnits ett historiskt intresse hos mig och därför började jag med släktforskning direkt efter pensioneringen 1999. Det blev i stort sett ett heltidsarbete under fem år. Mycket har förändrats sedan dess. Då satt man med mikrofiche, som delvis beställdes från SVAR, man fick också åka runt till de olika församlingarna för att läsa i kyrkböckerna. Besöken i församlingarna ser jag tillbaka på som positiva händelser.

När jag nu slutar min tid i styrelsen vill jag berätta vad styrelsen åstadkommit. Jag har ju delvis varit delaktig i detta. Jag kom med i styrelsen 2004 efter en förfrågan från dåvarande ordförande Lars Gunnar Sander. Då hade föreningen 1039 medlemmar och fram till idag har det ökat till 1650.

Vid en planeringsdag, som var ett nytt moment, organiserades styrelsen upp i ansvars-grupper. Anledningen var att vi startade upp ett antal nya verksamheter, såsom:

- regelbunden programverksamhet kvällstid på Arkivcentrum
- verksamhet för daglediga, eftermiddagstid två gånger per månad
- en så kallad "Yttre verksamhet" genom samarbete med hembygdsföreningar i Värmland, bl. a. Julmarknaden i Forshaga, Höstmarknaden i Ransäter, Klarhölja på Kärnåsen mm
- ett projekt för att organisera lokala släktforskargrupper eftersom föreningen är en länsförening. Dessa finns nu på sju platser i Värmland och nya grupper är på gång
- avtal har slutits med Värmlandsarkiv, som nyligen är uppdaterat
- samarbetsavtal är också upprättat med Folkuniversitetet i Värmland. Det ger oss bl.a. tillgång till deras lokaler.

Höjdpunkten under min tid i styrelsen var Släktforskardagarna 2014 på Karlstad CCC. Förberedelser, genomförande samt efterarbete sysselsatte delar av styrelsen och flera andra under tre år. Glädjande var att arrangemanget blev mycket lyckat.

Till årsmötet 18 februari släpps vår nya moderna hemsida, som innebär en avsevärd förbättring och en modern layout. Nu är det inte bara redaktören som kan göra ändringar och tillägg.

Tack vare våra massutskick, som vår kassör gör till de medlemmar som har e-post (ca 900 st), har vi sett en större aktivitet på alla områden inom vår förening. Föreningen finns nu även med på Facebook. Detta är populärt och gruppen har idag ca 500 deltagare.

Vid styrelsemötet i höstas beslutades att VärmlandsAnor skall tryckas i färg från 2017:1.

Efter att ha gått igenom de flesta deltagarlistor under tiden 2001-2016, kan jag räkna till att jag har hållit ca 70 kurser i släktforskning, med i snitt 7 deltagare per kurs. Kurserna har genomförts i regi av Vuxenskolan, Medborgarskolan samt Folkuniversitetet och i somras även på Sandvikengården i Edane. Många av kursdeltagarna är nu medlemmar i föreningen, bl. a. är fem av dem styrelseledamöter.

Som medlem och styrelseledamot i Värmlands Släktforskarförening har jag under åren upplevt ett mycket gott kamratskap och jag har blivit många erfarenheter rikare.

Till sist vill jag önska den nye ordföranden Lars Lundell lycka till!

Hans Olsson

Presentation av ny ordförande

Jag heter Lars Lundell och är föreningens tillkommande ordförande. Jag har varit medlem av Värmlands Släktforskarförening sedan slutet av 1990-talet och i föreningsarbetet har jag varit engagerad i släktforskarjouren på Arkivcentrum i Karlstad. Jag har även lämnat bidrag till Sveriges Dödbok 3, då föreningen koordinerade arbetet med Värmlandsförsamlingarna.

Även om jag är född Stockholm, så hittar man i alla fall en åttondels värmlänning och det är min farfars mor, vars rötter främst återfinns i Gustav Adolf, Norra Råda och Sunnemo församlingar, som jag har att tacka för detta. Bland intressanta figurer bakåt i tiden har jag hittat Stalle-Pelle i Örsjön och Lång-Kristoffer i Sundsjön och det gör mig med säkert släkt med en hel del av föreningens medlemmar! För övrigt är mina anor utspridda från Blekinge i söder, via Västergötland, Sörmland och Dalarna, upp till Hälsingland och ska man tala bovar i släkten, vill jag nog föra fram gamle Per Truetsson i Vågshult, som som sakfällades "effter egen bekänningh för olofl. Skogshygge" av tre bokar till 36 daler i böter av Listers häradsrätt i Blekinge sommaren 1702.

Mitt största släktforskararbete gör jag för närvarande i de tre ovannämnda församlingarna. Jag tyckte att jag hade kommit till vägs ände i kyrkböckerna med min egen släkt, så för att ha något att syssla med började jag sammanställa en sockengenealogi, ett projekt som fortfarande pågår och som säkerligen kommer hålla mig sysselsatt en lång tid framöver. När jag inte håller på med detta projekt gör jag ibland nedslag i andra kyrkböcker och registrerar dessa, bland annat Rättvik i Dalarna och Långared i Västergötland.

Det är en ekonomiskt sund förening som Hans lämnar över ordförandeklubban för, inte minst som ett resultat av det herkulesarbete som gjordes vid släktforskar dagarna i Karlstad för lite drygt två och ett halvt år sedan, då föreningen stod som arrangör. Verksamheten är också livaktig, med allt från föredrag till släktforskarhjälp och med arrangemang i Karlstad och ute i lokalgrupperna runtom i Värmland. Dessutom har vi även en utmärkt tidning som nu börjar utkomma i färg och på nätet finns en mycket aktiv Facebook-grupp och en hemsida, som snart kommer begåvas med ett nytt och fräscht utseende.

Kort sagt manegen är mycket väl krattad och det är med ödmjukhet jag tar vid efter Hans, som har nedlagt ett mycket stort arbete till föreningens fromma, men som nog inte kan se sig som helt avdankad eftersom jag säkert kommer rådfråga honom en hel del även efter årsmötet.

Men det är inte med en överdriven oro, utan snarare förväntan, som jag ser fram emot det kommande arbetet, för jag är övertygad om att jag kommer få mycket god hjälp av föreningens medlemmar och kollegor i styrelsen med att försvara och utveckla det vi är, nämligen Sveriges bästa släktforskarförening!

Lars Lundell
