

Ordföranden har ordet 1995

Från VärmlandsAnor 1995:2

Så har då ännu en årsstämma i vår förenings historia avverkats. Och tack för det förtroende jag fick att vara ordförande under detta år. Jag blev också vald till redaktör för VärmlandsAnor efter Bernhard Granholm som nu vill ha mer tid för sin egen omfattande forskning.

Redaktörsskapet betraktar jag som en tillfällig nödlösning. I en så stor förening som vår med 600 medlemmar bör inte en och samma person inneha två så tunga poster. I medlemskåren bör det rimligtvis finnas någon som är intresserad av att göra en insats som redaktör. Du som känner för detta, hör av Dig! Hör också av Dig om Du vet någon annan som skulle passa! Under tiden hoppas jag att allt fler förser vårt medlemsblad med material. Varje släktforskare har ju en stor källa att ösa ur och ingenting är ointressant för likasinnade.

Antalet medlemmar i vår förening ökar ständigt, vilket gör att vi förmodligen får rätt att sända tre ombud till 1996 års riksstämma i Växjö. Detta är naturligtvis mycket glädjande men samtidigt känns det att kraven på oss i styrelsen ökar. Jag ber därför alla medlemmar om hjälp med vår verksamhet. Kom med förslag till aktiviteter av olika slag!

Årsmötet godkände styrelsens preliminära intresseanmälan från vår förening att få stå som värd för 1999 års riksstämma i Karlstad. Vi återkommer till detta i kommande nummer av VärmlandsAnor.

Under tiden vill jag rekommendera alla som har möjlighet att besöka årets släktforskardagar med riksstämman som hålls i Stockholm den 19-20 augusti.

Lars Gunnar Sander
