

Rytt från VÄRMLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENING 1984:3

Medlemsblad för Värmlands Släktforskarförening

Redaktör, Anders Höglund

TREVLIG HELG

Heldagsträff för värmländska släktforskare

Ett 40-tal medlemmar i Värmlands Släktforskarförening samlades i Måndags (29/10) på Gamla Badhuset i Karlstad. Föreningen hade, i samarbete med Vuxenskolas distrikt, ordnat en fråge- och informationsdag för släkt- och hembygdsforskare.

Arrangemanget var den ett-åriga föreningens första stora satsning, för att som det står i ändamålsparagrafen, "stödja och stimulera intresset för släkt- och hembygdsforskning". Att intresset var stort bland deltagarna, visades inte minst av att de sakkunniga som medverkade, hade fullt upp att besvara frågor av både allmän och privat karaktär.

På programmet fanns både föredrag, grupparbeten och en avslutande del, bestående av paneldiskussion.

Dagens föredragshållare var Helge Härdsne från Deje, som berättade om den finska invandringen till Värmland, och Bernt Douhan från Uppsala universitet, som har valloninvandringen som specialitet.

Bernt Douhan började med att

"rätta till" missuppfattningar kring vallonernas invandring, och gav sedan en kort redogörelse för skälen till att vallonerna kom till Sverige. Därefter fick åhörarna många matnyttiga tips om tillvägagångssätt i vallonforskningen, som ofta bjuder på stora och besvärliga problem.

Dagen avslutades med att en panel besvarade frågor som kommit fram under grupparbetspasset. Panelen bestod av Leif Gidlöf och Peter Olsson från Värmlandsarkiv, Torun Mossfeldt och Gunnel Kvarnström från Emigrantregistret, föredragshållarna Helge Härdsne och Bernt Douhan. Olie Nilsson besvarade frågor om soldatforskning, och Johan Backlund, det som rörde biblioteken och deras verksamhet.

Utöver det ordinarie programmet, gav Titti Leidsén en kort information om vad Lantmäteriet har att erbjuda släkt- och hembygdsforskare.

Det stora intresset för arrangemanget, gör att föreningen kommer igen med samma program redan den 17 november, och eventuellt ytterligare en gång under nästa år.

HÖSTMÖTE

Höstens båda möten 20/10 och 17/11 lockade sammanlagt 75 av föreningens medlemmar. Ett av mötena refereras i klippet här intill, hämtat ur Värmlands-Bygden den 26/10 -84.

Vid den andra träffen deltog Lena Flinck, Folkrörelsearkivet i stället för Peter Olsson. Monica Hammar ersatte Johan Backlund, och Lilian Karlberg berättade om valloninvandringen.

Kursledningen vill framföra ett tack till alla medverkande i panelen.

Den positiva kritiken som uttalats, gör att vi kan lova fler möten under liknande former, dvs heldagsträffar med ett bestämt tema.

Vilket tema kommande träffar skall ha, är till stor del beroende på Dig som medlem. Vad önskar Du att vi skall behandla, och vilka bör finnas med i en expertpanel?

WALLONERNA i SVERIGE

Nedanstående artikel, hämtad ur en broschyr från Belgiska Statens Turistbyrå, redovisar i korta drag vallonernas invandring till Sverige. I anslutning till detta vill föreningen tacka vallonforskarna Bernt Douhan och Lilian Karlberg, för deras deltagande i våra två höstträffar.

"Historien börjar faktiskt redan i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Här i Sverige rustade vi oss till tänderna för att hålla igång flera olika krig i Östersjöprovinserna och det som skulle komma att bli det 30-åriga kriget. Det var en stor efterfrågan på järn till förstklassig kvalitet och de små bruken runt om i Sverige var hårt pressade. Men tyvärr var det överlag ganska dåligt med kvaliteten på det svenska järnet. Det bet inte riktigt. Mycket måste kasseras av vapensmederna för att det helt enkelt inte dög till svärds klingor. Järnet var ofta för sprött för att kunna formas.

Hela Europa var en stor oroshärd. I södra Belgien och delar av nordöstra Frankrike bodde då likaväl som nu ett fransktalande folk som kallar sig valloner. Ursprungligen säger de sig komma från germaner och kelter. Gränsområdet mellan nuvarande Luxemburg och Belgien består av ett bergsområde som kallas Ardennerna. Med mjuka skogsbeklädda kullar och floder, får man en känsla av att befinna sig i Sverige. Malm-tillgångarna var goda här, malmen låg praktiskt taget på marken. Här fanns också floder som kunde ge hamrarna dess styrka.

Det var här som dessa yrkesskickliga smeder ursprungligen arbetade. Skillnaden mot Sverige var bara den att livsvillkoren höll på att ändras i Belgien för dessa hantverkare. Här var religionsförföljelsen vardagsmat. Många var de som hamnade under bödelns svärd, dömda till döden av hertigen av Alba. Med hjälp av den spanska inkvisitionsdomstolen lyckades han på sex år avrätta över tiotusen människor, som trodde på en annan lära än den katolska.

I Belgien fanns också sedan gammalt en tradition med gillen och skrän. Detta innebar att de flesta hantverkare arbetade innanför stadens murar i mindre hemmaindustrier. Ett nytt orosmoln på den belgiska himlen, var den nya industrin som började växa upp på landsbygden. Ved som var en förutsättning för järnframställning fanns i de djupa Ardennerskogarna men vägen till städerna var lång. Många på landsbygden tog chansen till arbetsmöjlighet och tog värvning till låga löner. Detta resulterade i massarbetslöshet. De arbetslösa hantverkarna försökte att göra uppror men saknade vapen och hade ej mat för dagen.

År 1595 befinner sig en adelsman och hans familj med namnet de Geer på flykt från staden Liège. Han lyckas övertala en skeppare på en torvpräm att ta hans familj med, gömd bland torvlasten.

Louis de Geer var en förmögen man. Han var affärsman och ägde många jordagods. Han och hans familj var som många andra förföljda av katolikerna för sin "nya tros skull". Louis lyckades genom växeltransak-

tioner föra över sitt kapital från staden Liège till Amsterdam, som var målet för resan. Där skulle han kunna arbeta fritt. Att detta lyckades skall vi nog i dag vara tacksamma för. Detta kapital blev sedan grundplåten för Sveriges järnindustri.

En annan nyckelman var en man med namnet Welam Gilliusson de Besche. Han var inbjuden till Sverige av hertig Carl som järnexpert. Welam de Besche var en självlärd hantverkare, men saknade inte sinne för affärer.

Det var kopplingen mellan dessa båda män som blev starten för en invandring av valloner till Sverige. De Geer började med hjälp av de Besche att värva masmästare, kolare och smeder till Sverige.

Många av dem som utvandrade till vårt land tog sig på allehanda sätt till Amsterdam för vidare befordran till Sverige per båt. Smederna var ofta bundna med kontrakt att medföra egna verktyg. Man kan ju föreställa sig vilka vedermödor man måste ha haft med dessa mycket tunga redskap. Resorna fick ske i hemlighet, då den spanske kungen hade förbjudit emigration av smeder.

För dem som med hjälp av någon agent lyckades komma undan kungens knektar väntade andra faromoment. Sjöroveri! Kaparna från Dunkerque hade ett särskilt gott öga till fartyg från holländska hamnar. De Geer fick 1626 förbinda sig att befria utvandrare som föll i händerna på dessa rövare. I en rapport kunde man läsa att hans pistolsmeder "blivit i sjön borta".

Det var totalt ca 5000 valloner som invandrade till Sverige. De spreds över hela landet till nästan alla våra järnbruk och grundlade vår största industri i Sverige, järn och stålhanteringen.

Det första dokument vi har från valloninvandringen är daterat 1580. 1980 var alltså på sätt och vis ett 400-årsjubileum."

Så långt broschyren från Belgiska Statens Turistbyrå. Under de två kursdagarna framkom att det har funnits en numera avsnöad vallonförening i Värmland. Känner någon till något om föreningen i fråga?

Till vårt arkiv i Gamla Badhuset i Karlstad, lämnade Lilian Karlberg ett ex av Vallonättlingen nr 1:1975. Den innehåller nyheter och ändringar till boken Vallonernas namn, av Erik Appelgren. Vidare fick vi ett index, som talar om i vilka nummer av Vallonättlingen man kan finna artiklar om olika namngivna bruk.

Du som forskar i vallonsläkter, känner Du till Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm arkiv? Det förvaras i Stockholms stadsarkiv, och innehåller handlingar från och med 1680-talet. Där kan man finna dop- och vigselanteckningar även från andra delar av landet.

=====

VSF:s STYRELSE

Ordförande

Anders Höglund, Lisas Höjd 5,
681 00 Kristinehamn, tel.
0550/81525

Vice ordförande

Ulf Nilsson, Schéelegatan 13,
682 00 Filipstad, tel. 0590/
11600

Sekreterare

Ingrid Johansson, Ljunggatan
39 B, 664 00 Grums, tel.
0555/12131

Kassör

Lars-Gunnar Sander, Norra
Berghaget, 667 00 Forshaga,
tel. 054/72754

Ledamot

Eivor Lantz, Lindervägen 20,
663 02 Hammarö, tel. 054/25727

RAPPORT

Nedanstående rapport är ett ordragrönt återgivande av § 171 i Värmlands läns landstings kultur nämnds sammanträde 1984-10-16.

"Värmlands Släktforskarförening hade inkommit med en förnyad begäran om bidrag och ansökte nu om ett engångsbidrag av 5000 kronor att användas till information i länet om föreningen.

Under i ärendet uppkommen överläggning yrkade Josef Styrud bifall till ett anslag till Värmlands Släktforskarförening av 5000 kronor. I detta yrkande instämde Stina Johansson. Gunborg Strömdal yrkade bifall till föreliggande förslag enligt tjänstememorial nr 98/84 (bil § 171).

Sedan ordföranden ställt proposition på bifall dels till Josef Styruds och Stina Johanssons gemensamma yrkande, dels till sitt eget förslag, förklarade sig ordföranden finna att kulturnämnden i enlighet med förslaget i tjänstememorialet beslutat avslå föreningens framställning.

Sedan Josef Styrud begärt votering upprättades och godkändes följande voteringsproposition: Den som röstar på bifall till förslaget i tjänstememorial nr 98/84 röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner nej har kulturnämnden beslutat i enlighet med Josef Styruds och Stina Johanssons förslag.

Omröstningen utföll på så sätt att fem röster (Gunborg Strömdal, Erik Lind, Yngve Jönsson, Per-Åke Lindkvist, Kristina Svensson) avgavs för Ja propositionen och fyra röster (Stina Johansson, Monica Elgh, Harald Alvers, Josef Styrud) för Nej propositionen.

Kulturnämnden hade sålunda i enlighet med förslaget i tjänstememorial nr 98/84 beslutat att avslå framställningen från Värmlands Släktforskarförening om ett bidrag av 5000 kronor."

Styrelsen för VSF kan tyvärr inte redovisa skälen till avslaget. Vi har inte fått oss tillsänt något av de två tjänstememorial som man i de två avslagen hänvisat till.

Nya medlemmar

Birgit Berglund
Stora Skagene
663 02 Hammarö
tel. 054/26001

Marianne Björk
Nyponstigen 1
654 68 Karlstad

Rolf Christoffersson
Box 57
782 01 Filipstad

Marianne Cato
Hagavägen 5
663 00 Skoghäll
tel. 054/28877

Gerd Dahlgren
Brårud, Pl 7131
686 00 Sunne

Lars-Erik Gisselfält
Gisselbacka
690 10 Åtorp
tel. 0551/60074

Glenn Gustavsson
Alice Tegnér's väg 8
292 00 Karlshamn

Wilhelm Gustavsson
Adolfsbergsvägen 2 G
681 00 Kristinehamn
tel. 0550/12031

Sven V Johannesson
Solhems Hagväg 178
163 56 Spånga

Lennart Nyström
Kaptensgatan 7
114 57 Stockholm

Dag Jönsson
Almvägen 44
681 00 Kristinehamn
tel. 0550/82217

Från och med 1985-01-01:

Sven Dahlhammar
Rådstugugatan 13
713 00 Nora
tel. 0587/13042

Anor sökes

Födelseort och föräldrar till

avskedade fältjägaren Anders Andersson Köhl (Köhl) - avsked p g a benbrott, enligt förhörbok i Jernskog född 9/4 1814. AAK finns i Älgestad 1842. Anteckning om flyttning från Köhla till Jernskog 1843. Har angetts som barnafar av pigan Anna Andersdotter i Nedre Älgestad, AAK vid denna tidpunkt bosatt i Västra Flogered (?)

Gift i Jernskog med pigan Cherstin (Kerstin) Danielsdotter, f. 18/10 1815 i Holmedal. Föräldrar: Daniel Johansson och Elin Halvarsdotter. Familjen finns i Påterud 1845 - 1868.

Folke Åsén
Lotsvägen 16
871 00 Härnösand
tel. 0611/202 27

////////////////////////////////////

Födelseort och föräldrar till

Anders Nyström, född 1740, skräddarmästare i Stockholm, från omkr 1775. Enligt Sv. Slätkalender skall han ha antagit sitt släktnamn efter Ny socken i Värmland. I Nikolai dödbok står antecknat att han den 23/2 1816 dog i en ålder av 76 år och 11 dagar.

Kan någon upplysa mig om det är lönt att leta i Lars Bäckvalls arkiv?

Jag betalar gärna för att få hjälp med forskningen.

Lennart Nyström
Kaptensgatan 7
114 57 Stockholm
tel. 08/67 40 02

////////////////////////////////////

Föräldrar till

Johan Pedersen Porkka, född i Arvika omkring 1616 (1606?), död 1706. Bodde på Fagernes i Norge.

Bengt-Olov Eriksson
Fridhemsgatan 90 F
85242 Sundsvall

////////////////////////////////////

Anor sökes

Upplysningar om

Ingrid Gäfverström, född 1760 i Karlstad (enl. förhörslängderna i N Råda och Gustav Adolf). Jag har ej funnit henne i någon födelse- och dop-bok.

Peter Möhlberg (Möllberg), sadelmakare i Örebro i början av 1700-talet. Troligen född på 1690-talet och troligen död i slutet av 1730-talet. Ursprung - okänt. En son Zacharias flyttade till Filipstad där han verkade som glasmästare. Hans avkomlingar är talrika, till att börja med i N Råda och Gustav Adolf och senare i mellansverige.

Birger Åkerlind
Brobergsvägen 5
826 00 Söderhamn

////////////////////////////////////

Adressändring

Gun Gundell
Pl 1807
66050 Vålberg
tel. 054/41015

Erik Thorolf
Pl 4727
655 90 Karlstad
054/60884

Widebäcksättens Släktförening
Box 193
149 01 Nynäshamn

////////////////////////////////////

RÄTTELSE RÄTTELSE RÄTTELSE

Vid kursdagen den 17/11 gavs fel uppgift om en boktitel. Boken sades heta "Lanthandeln förr och nu". Det ska i stället vara "Bilder ur lanthandelns historia", andra upplagan 1965, tryckt på ICA-förlaget. Boken är sammanställd av JEjdestam, Nathan Hedin och Erik Nygren.

////////////////////////////////////

FÖRTECKNING ÖVER SC-RULLARNA FÖR
VÄRMLANDS LÄN.

På de följande fem sidorna redovisas mikrofilmförteckningen över de s k SC-rullarna, i en något mer utvecklade form än förteckningen i mikrofilmkatalogen. Det nya är att man får reda på vad som finns i början och slutet av varje rulle.

////////////////////////////////////

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAK UR MINISTERIALBÖCKERNA 1860 - 1897

Socknarna redovisas vanligen i följande ordning:

Färnebo	Gillberga	Brunskog
Nordmark	Långserud	Mangskog
Rämnen	Stavnäs	Boda
Brattfors	Högerud	
Gåsborn	Glava	Sunne
Kroppa	Värmskog	Östra Ämtervik
Lungsund.	Svanskog (länsdel)	Västra Ämtervik
		Gräsmark
Nyed	Millesvik	Lysvik
Älvsbacka	Eskilsäter	
	Ölserud	Fryksände
Väse	Botilsäter	Östmark
Alster	By	Lekvattnet
Östra Fågelvik	Bro	Vitsand
	Södra Ny	
Ölme	Huggenäs	Ekshärad
Varnum	Kila	Norra Råda
	Tveta	Sunnemo
Visnum		Gustaf Adolf
Visnums Kil	Sillerud	
Rudskoga	Holmedal	Norra Ny
Nysund (länsdel)	Västra Fågelvik	Dalby
Södra Råda	Töcksmark	Södra Finnskoga
	Östervallskog	Norra Finnskoga
Stora Kil (Kil)	Karlanda	Nyskoga
Frykerud	Blomskog	
Övre Ullerud	Trankil	Karlstad
Ransäter	Silbodal	Kristinehamn
Nedre Ullerud	Skillingmark	Filipstad
	Järnskog	
Karlstads landsförs.		
Grava	Köla	Se kommentar på nästa sida!
Hammarö	Eda	
	Arvika	
Nor	Arvika köping	
Segerstad	Ny (Jösse Ny)	
Grums	Älgå	
Borgvik	Gunnarskog	
Ed	Bogen	

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR MINISTERIALBÖCKERNA 1860 - 1897

Kommentar till listan på föregående sida:

En del undantag förekommer tyvärr, så man kan inte helt lita till den angivna ordningsföljden. Gruppen "Nyed" kommer under de sista åren på 1800-talet mot slutet av förteckningen. Gruppen "Millesvik" m.fl. kommer vissa år efter gruppen "Sillerud", inget system. Gruppen "Ekshärad" kommer åtminstone 1897 efter gruppen "Norra Ny".

Rullnr.	Födde Vigde Döde	År	Början	Slut
SC 966	F V	1860	Fb, Färnebo	Vb, Filipstad
SC 967	F D	1860 1861	Db, Färnebo	Fb, Dalby
SC 968	F V D	1861 1861 1862	Fb, Fryksände	Fb, Ed
SC 969	F V D	1862 1862	Fb, Gillberga	Db, Tveta
SC 970	F D	1862 1863	Db, Köla	Fb, Filipstad
SC 971	F V D	1863 1864	Vb, Färnebo	Fb, Bro
SC 972	F V D	1864 1864	Fb, Södra Ny	Db, Filipstad
SC 973	F V D	1865 1865	Fb, Färnebo	Db, Nyed
SC 974	F D	1865 1866	Db, Älvsbacka	Fb, Filipstad
SC 975	V D	1866	Vb, Färnebo	Db, Filipstad
SC 976	F V	1867 1867	Fb, Färnebo	Vb, Tveta
SC 977	F V D	1867 1868	Vb, Köla	Fb, Östra Ämtervik
SC 978	F V D	1868 1868 1869	Fb, Västra Ämtervik	Fb, Nysund
SC 979	F V D	1869 1869	Fb, Södra Råda	Db, Brunskog
SC 980	F D	1869 1870 1870	Db, Mangskog	Vb, Filipstad

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR MINISTERIALBÖCKERNA 1860 - 1897

Rullnr.	Födde Vigde Döde	År	Början	Slut
SC 981	F D	1870 1871	Db, Färnebo	Fb, Lysvik (sept)
SC 982	F V D	1871 1871	Fb, Lysvik (sept)	Db, Filipstad
SC 983	F	1872	Fb, Färnebo	Fb, Filipstad
SC 984	F V D	1872 1873	Vb, Färnebo	Fb, Varnum
SC 985	F V D	1873 1873	Fb, Visnum	Db, Eda
SC 986	F D V	1873 1874 1874	Db, Arvika	Vb, Järnskog
SC 987	F V D	1874 1875	Vb, Köla	Fb, Boda
SC 988	F V D	1875 1875	Fb, Sunne	Db, Filipstad
SC 989	F V D	1876 1876	Fb, Färnebo	Db, Lungsund
SC 990	F D	1876 1877	Db, Nyed	Fb, Karlanda
SC 991	F V D	1877 1877	Fb, Blomskog	Db, Filipstad
SC 992	F V D	1878 1878	Fb, Färnebo	Db, Sillerud
SC 993	F D V	1878 1879 1879	Db, Holmedal	Vb, Hammarö
SC 994	F V D	1879 1880	Vb, Nor	Fb, Lysvik
SC 995	F V D F	1880 1881	Fb, Fryksände	Fb, Svanskog
SC 996	F V D F	1881 1882	Fb, Millesvik	Fb, Älvsbacka
SC 997	F V D	1882	Fb, Väse	Db, Östmark
SC 998	F D V	1882 1883	Db, Lekvattnet	Db, Bro

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR MINISTERIALBÖCKERNA 1860 - 1897

Rullnr.	Födde Vigde Döde	År	Början	Slut
SC 999	D F V	1883 1884	Db, Södra Ny	Vb, Filipstad
SC 1000	D F	1884 1885	Db, Färnebo	Fb, Filipstad
SC 1001	V D F	1885 1886	Vb, Färnebo	Fb, Lysvik
SC 1002	F V D F	1886 1887	Fb, Fryksände	Fb, Tveta
SC 1003	F V D F	1887 1888	Fb, Sillerud	Fb, Stora Kil
SC 1004	F V D	1888	Fb, Frykerud	Db, Filipstad
SC 1575	F V	1889	Fb, Färnebo	Vb, Boda
SC 1576	V D F	1889 1890	Vb, Sunne	Fb, Ekshärad (mars)
SC 1577	F V D F	1890 1891	Fb, Ekshärad (mars)	Fb, Borgvik
SC 1578	F V D	1891	Fb, Ed	Db, Filipstad
SC 1579	F V D	1892	Fb, Färnebo	Db, Grava (mars)
SC 1580	D	1892	Db, Grava (mars)	Db, Filipstad
	(innehåller även 1889 Födelsebok Örebro län samt större delen av Vigselbok, samma år)			
SC 1612	F	1893	Fb, Färnebo	Fb, Järnskog
SC 1613	F V D	1893	Fb, Köla	Db, Frykerud
SC 1614	D F	1893 1894	Db, Övre Ullerud	Fb, Stavnäs
SC 1615	F V	1894	Fb, Högerud	Vb, Brunskog
SC 1616	V D F	1894 1895	Vb, Mangskog	Fb, Visnum
SC 1617	F	1895	Fb, Visnums Kil	Fb, Norra Råda
SC 1618	F V D	1895	Fb, Sunnemo	Db, Järnskog
SC 1619	D F	1895 1896	Db, Köla	Fb, Tveta
SC 1620	F V	1896	Fb, Sillerud	Vb, Järnskog

STATISTISKA CENTRALBYRÅNS UTDRAG UR MINISTERIALBÖCKERNA 1860 - 1897

Rullnr.	Födde Vigde Döde	År	Början	Slut
SC 1621	V D	1896	Vb, Köla	Db, Filipstad
SC 1622	F	1897	Fb, Färnebo	Fb, Vitsand
SC 1623	F V D	1897	Fb, Norra Ny	Db, Gillberga
SC 1624	D	1897	Db, Långserud	Db, Filipstad

(Innehåller även 1893 Födelsebok Västerbottens län, delvis)

Kommentar:

- 1) Förkortningar: F = födde
V = vigde
D = döde
Fb = föddeboken
Vb = vigselboken
Db = dödboken
- 2) Anmärkningen "forts. i nästa rulle" eller "forts. från föregående rulle", har utelämnats, eftersom de med detta redovisningssystem inte fyller någon funktion.

=====

VÄRMLANDS SLÄKTFORSKARFÖRENINGENS ARKIV

Föreningen har i mycket blygsam skala börjat forma ett arkiv, som förvaras i Gamla Badhuset i Karlstad. Med ojämna mellanrum införes i denna skrift en förteckning över nytillkomna handlingar. Du som vill ta del av arkivet, kan vända Dig till Torun Mossfeldt på Emigrantregistret.

- 1) Nytt från Värmlands Släktforskarförening, nr 1-3:1984
- 2) GF-Aktuellt, nr 58-61:1984
- 3) VSGF:s medlemsblad, nr 1-2:1984
- 4) GU-Nytt, nr 41-42:1984
- 5) MGF-Nytt (Midälva gen. för.) nr 4:1981, 1-4:1982, 3-4:1983, 1-4:8
- 6) MGF:s medlemsförteckning, 1983, 1984
- 7) Släktforskarförteckning - Medelpad, 1981, 1982, 1983
- 8) Släkttavlan (Staffanstorps Sff) nr 1:1984
- 9) Alir-anor (Söderhamns Sff, Alir) nr 1-3:1984
- 10) Alirs forskarförteckning 1983
- 11) Datalistor över svenskamerikanska församlingar i några counties, framtagna av Bertil Grundström i Tranås.
- 12) Anno Domini (Nohra stadz och bergslagz slegtforskare blad) nr 3:1983, 4:1984
- 13) Västerås Släktforskarklubbs forskarförteckning, 1984, med tillägg
- 14) Vallonättlingen nr 1:1975 (se annan plats i denna skrift)
- 15) Index till skriften Vallonättlingen (se annan plats i denna skrift)